

De heer Haak, geboren in 1908 verteld:

In April werd ik 101 jaar, dat hebben we in een zaaltje in mijn woonplaats in Nieuwerkerk gevierd.

Ik kom uit een slagersfamilie, mijn vader was slachter 'Knors' genaamd.

Hij verkocht het vlees bij klanten langs de deur met een hondenkar waar een trekhond in een tuigje voor stond.

Zelf fokte hij trekhonden waar hij wel 60 gulden voor ving, dat was veel in die tijd. Hij woonde tegenover tuinderij Bier aan de 's-Gravenweg, en werkte soms daar vlakbij bij de exportslachter. Later woonde hij op Kortenoord.

Vader slachtte veel geiten, het kostte twee kwartjes per pond. Er kwam een neef Jo van Es uit Waddinxveen bij ons werken, alleen voor kost en inwoning, want er was grote werkeloosheid. Met bevende hand sneed hij de geitennek door en vervoerde hem met de hondenkar.

De bloedende kop bungelde over de wagenrand, hij werd er misselijk van.

's Avonds kreeg hij het geiten vlees op zijn bord, dat hij nooit had geproefd en trok nogal een vies gezicht, maar toen hij het op had zei hij:

Dat kreng was toch wel lekker! Jaren lang werd hij daarna 'lekker kreng' genoemd, zo kwam je nou aan een bijnaam!

We gebruikten ook wel een geweer om vee mee te doden.

Vader kocht eens 100 magere uitgewerkte kukelende hanen op de Goudse veemarkt. Hij voerde ze met ballen meel met zout vermengd.

Ze kregen dan dorst en dronken veel waardoor ze dik werden.

Mijn broers en ik verkochten de vette hanen en ander vlees weer op de Rotterdamse markt of in de vleeshallen.

Broer Bram had geen zin om steeds bij de vrouwen langs de deur te leuren zodat hij als uitbener ging



De heer Haak Nieuwerkerk

## CLANDESTIEN SLACHTEN.

Per trein kwamen schapen aan die geslacht moesten worden, vader deed dat in een slachterij vlak bij het spoor. Veel vlees ging naar Engeland.

Hij ging veel voor huisslachten naar boeren. Als er een vaars gedekt was door een te grote stier werd het kalf te groot. Tijdens de geboorte ging het vaak dood door ademhalingsmoeilijkheden waardoor de veearts het afstak en vader het verder slachtte. In de eerste wereldoorlog verdiende hij veel door clandestiene slachterijen, maar ook in de tweede oorlog.

Tijdens het slachten van een varken bij Kees Bos aan de 3<sup>e</sup> tochtweg kwamen twee SS'ers de schuur in, hij schrok erg want het had hem een gang naar de Duitse kampen kunnen kosten.

Alles moest via distributie bonnen. Ik zei tegen boer Kees: Wist jij dat ze zouden komen? Hij zei dat ze wel vaker kwamen als er geslacht werd.

Geef ze maar een flink stuk, dan hoepelen ze wel weer op.

De moffen lagen beslag op onze koelcellen voor hen zelf.

We kookten op een hout gestookt fornuis waar in je het deurtje je voeten kon warmen. Firma Tuinzaad uit Zevenhuizen heeft bij ons aardgas uit de slootgaswellen aangelegd.

## VEEL VERANDERD.

Ik trouwde met Engeltje Petrusma uit Friesland. Haar vader Arend heeft samen met Chris Ames en Huib Damsteeg de partij van de Arbeid in Nieuwerkerk opgericht. We kregen 4 kinderen en klein (achter) kinderen. Na mijn pensioen met 65 jaar heb ik nog 6 jaar in een slachthuis in Rotterdam gewerkt.

Ik heb in die honderd jaren veel zien veranderen in Nieuwerkerk, van een klein boerendorpje waar iedereen elkaar kenden, tot bijna een stad. Maar iedere tijd heeft zijn bekoring. Nu woon ik zorgcentrum De Meander en ga gewoon door met ademen.